

## Inhoudelijke verantwoording

Naam (organisatie)	Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn
Telefoon/mobiel	06 - 505 77 033
Titel project	Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2023
Projectnummer	11288801 (2023/1589)

### Hoe verliep het project?

Op Wereldlichtjesdag herdenken we kinderen die om welke reden dan ook en wanneer of waar dan ook zijn overleden. Ook dit jaar konden we weer gasten ontvangen in de Kerk aan het Lint waar we de ceremonie voor een kleine 290 mensen hielden. Dit jaar met medewerking van een delegatie van het Popkoor Prestige Utrecht; zanger en ervaringsdeskundige ouder Stefano Bouwens, pianist en zanger Bram van Ende, ervaringsdeskundige ouder Petra Jongerius en schrijfster en ervaringsdeskundige ouder Anne Knook. De kleine attenties werden, zoals altijd gemaakt door PUUR zorg voor werk, dat altijd weer de mooiste dingen maakt en waar we heel erg blij mee zijn.

Het thema van dit jaar was 'lucht', waarmee we hebben willen aangeven dat, ondanks dat gasten ongelooflijk veel verdriet meegemaakt hebben er toch ook altijd luchtigheid is te bekennen in herinneringen en verhalen. Dit hebben we verwerkt als symbool door wolkjes met namen van de te noemen kinderen erop. Daarnaast in de muziek en de liederen die vertolkt werden door het koor, Bram van Ende en Stefano Bouwens. In de voorbereiding op de dag zelf zijn we enorm geholpen door zo'n 15 vrijwilligers die ons kwamen ondersteunen bij de aankleding van de kerk.

Petra Jongerius vertelde haar ervaringen over haar door een ongeval overleden zoon. Dit verhaal kreeg een extra (culturele) kleuring, omdat haar echtgenoot van Marokkaanse origine is en uiteraard ook recht wilde doen aan zijn geloofsovertuiging t.a.v. rituelen en uitvaart.

Anne Knook vertelde voor een grote groep aanwezige kinderen uit een door haarzelf geschreven kinderverhaal over haar kind en hoe dat door ziekte gestorven is en hoe daar in het gezin mee om gegaan werd.

Uiteraard was het pad naar de ingang van de kerk aangekleed met heel veel kaarsjes (zo'n 1000) en vier vuurpotten. Kaarsjes die niet alleen het pad verlichtten, maar ook woorden als "troost", "liefde", "herinneren" en "kinderen". Wereldlichtjesdag is immers bij uitstek een ceremonie waarbij een denkbeeldig lint van licht door kaarsjes wordt gecreëerd, te beginnen in Australië en reizend langs de tijdzones over de hele wereld.

Zoals gebruikelijk kregen de gasten bij aankomst allemaal een theelichtje, dat in de kerk kon worden aangestoken en bijgezet op het grote hart dat we daarvoor altijd speciaal neerleggen. Tevens werd gecheckt of alle namen goed waren doorgekomen en opgeschreven en de gasten werden door vrijwilligers naar het hart begeleid.

Precies om 19.00uur, zoals de traditie vereist, hebben we vijf grote kaarsen aangestoken. Een voor alle ouders, een voor alle broertjes/zusjes, een voor alle opa's/oma's, een voor alle familie en vrienden en een kaars voor alle kinderen wiens naam niet genoemd wordt.

Bij het aanmelden konden de gasten een naam/namen van een kind/kinderen doorgeven die ze genoemd zouden willen horen tijdens de ceremonie. 87 namen in totaal. Voor elke naam die we mochten noemen hebben we een kaarsje aangestoken. Gasten konden na afloop hun blijvende herinnering (het wolkje) en een op een kaart gedrukte tekst van het lied van Stefano Bouwens mee naar huis nemen.

Na de ceremonie werden gasten uitgenodigd om bij de foodtruck koffie/thee of chocolademelk te nemen, welke we aanboden om mensen laagdrempelig in de gelegenheid te stellen nog

even na te praten. Ook konden gasten de naam van 'hun' kind op een lintje te zetten en dat lintje in de 'boom van hoop' te hangen. Deze boom is na de ramp met de MH17 geplant als blijvende herinnering aan kinderen die daarbij zijn omgekomen en het leek ons, na het succes van vorig jaar wederom een mooie geste om ook gelegenheid te bieden aan nabestaanden van kinderen wiens naam niet tijdens de ceremonie werd genoemd, om ook hun kind te herdenken en aandacht te geven. Daar werd dan ook uitgebreid gebruik van gemaakt.

Gasten die niet aanwezig konden zijn, konden de ceremonie volgen in een sobere livestream van de kerk aan het Lint. Hier hebben naar schatting zo'n 450 mensen gebruik van gemaakt.

Wat elk jaar weer bijzonder is, is de verbondenheid die deze ceremonie met zich meebrengt. Het maakt elk jaar weer overduidelijk dat er een grote behoefte is om eens per jaar bij elkaar te komen. We danken het initiatievenfonds dan ook wederom meer dan hartelijk voor de financiële steun die het ons verleent. Zonder deze steun zou de organisatie van Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn niet mogelijk zijn.

### **Wijzigingen t.a.v. oorspronkelijk plan**

In de oorspronkelijke aanvraag waren we uitgegaan van een middag en een avond, waarbij in de middag workshops zouden worden gehouden. Echter, door ziekte en persoonlijke omstandigheden van drie bestuursleden bleek dit onmogelijk te realiseren. Daarnaast bleek Stichting Rouwkost in de Jaarbeurs een hele dag te organiseren en zouden we elkaars concurrenten worden, wat voor beide partijen niet wenselijk zou zijn geweest. Mede aangezien Stichting Rouwkost meer menskracht en financiële middelen kon aanwenden, hebben we van het oorspronkelijke plan afgezien. Dit wil op financieel vlak dan ook zeggen dat we niet het gehele bedrag van €3000 hebben opgemaakt en willen we voorstellen om €1000 te retourneren aan het initiatievenfonds. Zoals u ziet in het financiële overzicht hebben we iets meer dan €2000 uitgegeven, maar dit kunnen we opvangen door de donaties die we, afgezien van de subsidie van het Initiatievenfonds hebben gekregen. We hopen dat u hiermee akkoord gaat en horen graag naar welk rekeningnummer we het bedrag kunnen overmaken.

Rest ons u nogmaals te bedanken voor het vertrouwen en de financiële ondersteuning en we hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen.

Met hartelijke groeten,  
Mede namens het hele bestuur van Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn

Johannes Verheijden  
Voorzitter

<b>Inkomsten</b>		<b>Uitgaven</b>	
Subsidie Gemeente Utrecht	€ 3.000,00	Drukwerk	€ 131,74
Donaties	€ 256,77	Fotograaf	€ 250,00
		Catering	€ 325,45
		Foodtruck	€ 500,00
		Materiaal	€ 642,15
		Huur kerk	€ 140,00
		Kosten zakelijke rekening	€ 235,42
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.256,77</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 2.224,76</b>